

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 5 september

## Wees niet ontmoedigd

Wees moedig, o christen! Wees niet ontmoedigd, alsof jouw geestelijke vijanden nooit zouden kunnen worden vernietigd; je bent van Christus, en de zonde heeft geen recht op je. Je bent in staat hen te overwinnen – niet in je eigen kracht – de zwakste van hen zou je teveel zijn; maar je kunt en zult hen overwinnen door het bloed van het Lam. Vraag niet: “Hoe zal ik hen overwinnen, want zij zijn groter en machtiger dan ik?” Maar ga tot de Sterke om kracht, wacht nederig op God, en de machtige God van Jakob zal je zeker te hulp komen, en je zult zingen van overwinning door Zijn genade.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »  
5 september

 ▼

