

DAGELIJKE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 16 september

Nederig van hart

Jezus is de grote leraar in nederigheid van hart. Wij moeten dagelijks van Hem leren. Zie de Meester die een linnen doek neemt en de voeten van Zijn discipelen wast! Volgelingen van Christus, willen jullie je niet vernederen? Zie Hem als de Dienaar van dienaren, dan kun je niet trots of hoogmoedig meer zijn. Hij vernederde zich. Was Hij op aarde niet altijd bezig eerst het gewaad van eer en dan het andere af te leggen, totdat Hij naakt aan het kruis werd vastgenageld? Gaf Hij Zichzelf daar niet helemaal? Gaf Hij niet Zijn bloed voor ons allen? Hoe diep werd onze dierbare Verlosser vernederd! Hoe kunnen wij dan nog trots zijn?

Steun Ons

DELEN





« Vorige

Volgende »

16 september

Selecteer Datum ▼

