

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 3 september

Sterven in geloof

Sterven in geloof heeft duidelijk betrekking op het verleden. Zij geloofden de beloften die vooraf waren gegaan, en waren ervan verzekerd dat hun zonden waren uitgewist door de barmhartigheid van God. Sterven in geloof heeft ook te maken met het heden. Deze heiligen waren er zeker van dat zij waren aangenomen door God, zij genoten van de lichtstralen van Zijn liefde, en rustten in Zijn betrouwbaarheid. Sterven in geloof kijkt naar de toekomst. Zij ontsliepen in de overtuiging dat de Messias zeker zou komen. Jouw weg, door genade, is er een van geloof, en het zicht daarop zal je zelden verblijden: maar dit is ook de weg geweest van de gelukkigsten en de besten.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
3 september

Selecteer Datum ▼

