

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 4 september

Stijg boven deze wereld uit

Het is buitengewoon heilzaam voor onze zielen om boven deze huidige boze wereld uit te stijgen naar iets nobelsers en beters. Het zou goed zijn als de bewoners van de vallei regelmatig hun verblijfplaats tussen de moerassen en de koortsverwekkende nevels konden verlaten en de verkwikkende lucht op de heuvels konden inademen. Ik wil je graag uitnodigen voor zulk een beklimming. Moge de Geest van God ons bijstaan om de nevels van angst en de koortsen van bezorgdheid, en alle kwalen die zich in dit aardse dal verzamelen, te verlaten en de bergen van verwachte vreugde en zegen te bestijgen. Moge God, de Heilige Geest, de koorden doorsnijden die ons hier beneden vasthouden, en ons helpen op te stijgen.

Steun Ons

DELEN





« Vorige

Volgende »

4 september

Selecteer Datum ▼

