

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 25 augustus

Onbeantwoorde gebeden zijn geen ongehoorde gebeden

Het gebed treuzelt soms als een smekeling aan de poort, totdat de Koning komt om haar boezem te vullen met de zegeningen die zij zoekt. Het is bekend dat de Heere, wanneer Hij groot geloof heeft gegeven, dit heeft beproefd door lange vertragingen. Hij heeft de stemmen van Zijn dienaren in hun oren laten weerklinken als uit een koperen hemel. Onbeantwoorde smeekbeden zijn niet ongehoord. Je verzoek zal zegevieren. Kun je niet tevreden zijn met een beetje wachten? Zal de tijd van de Heere niet beter zijn dan jouw tijd? Hij zal, tot vreugde van je ziel, weldadig aan je verschijnen en jou de zak en het as van het lange wachten doen wegleggen en het scharlaken en het fijne linnen van de volle bloei aantrekken.

Steun Ons

DELEN





« Vorige

Volgende »

25 augustus

Selecteer Datum ▼

