

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 1 oktober

Wat is je verlangen?

Wat is je verlangen deze dag? Is het gericht op hemelse dingen? Verlang je naar vrijheid in nauwe gemeenschap met God? Streef je ernaar de hoogten, en diepten, en lengtes, en breedten te kennen? Dan moet je tot Jezus naderen; je moet een helder zicht krijgen op Hem in Zijn kostbaarheid en volmaaktheid. Wie Christus verstaat, ontvangt een zalving van de Heilige, waardoor hij alle dingen kent. Zeg je: “Och, dat Hij in mijn hart wilde wonen?” “Ik zou willen dat Hij mijn hart voor altijd tot Zijn woonplaats zou maken?” Open de deur, liefste, en Hij zal in je ziel komen. Hij klopt al lang, en Hij zal bij je komen eten, en jij bij Hem.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

1 oktober

Selecteer Datum ▼

