

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 24 september

Kun jij je die heerlijke dag nog herinneren?

Gelovige, herinner jij je die verrukkelijke dag nog toen je voor het eerst de vergeving door Jezus, de Zonddrager, ontving? Kun je geen blijde belijdenis doen, en zeggen: “Mijn ziel denkt met vreugde terug aan de dag van haar verlossing. Beladen met schuld en vol vrees zag ik mijn Verlosser als mijn Plaatsvervanger, en ik legde mijn hand op Hem; o, hoe schuchter in het begin, maar de moed groeide, en het vertrouwen werd bevestigd, totdat ik met mijn ziel geheel op Hem leunde; en nu is het mijn onophoudelijke vreugde te weten dat mijn zonden niet langer aan mij worden toegerekend, maar op Hem zijn gelegd, en zoals de schulden van de gewonde reiziger, heeft Jezus, zoals de barmhartige Samaritaan, gezegd tegen al mijn toekomstige zondigheid: “Zet dat maar op mijn rekening”.

Steun Ons

DELEN





« Vorige

Volgende »

24 september

Selecteer Datum ▼

