

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 2 oktober

Neem je bed op en wandel

Arme zielen, vergeet de huidige Verlosser niet, die je beveelt naar Hem te kijken en gered te worden. Hij zou je terstond kunnen genezen, maar je verkiest te wachten op een engel en een wonder. Hem te vertrouwen is een zekere weg tot elke zegen, en Hij is het meest onvoorwaardelijke vertrouwen waardig; maar ongeloof doet je de koude portieken van Bethesda verkiezen boven het warme hart van Zijn liefde. Moge de Heere Zijn oog richten op de mensen die zich vandaag in deze toestand bevinden; moge Hij de beledigingen vergeven die zij op Zijn goddelijke macht hebben uitgeoefend en hen met die zoete dwingende stem roepen om op te staan van het bed der wanhoop en in de energie van het geloof hun bed op te nemen en te wandelen.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

2 oktober

Selecteer Datum ▼

