

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 25 september

Je bent een geliefd kind van God

Denk jij, o christen, dat je de liefde van Christus kunt meten? Bedenk wat Zijn liefde je heeft gebracht: rechtvaardiging, aanneming, heiliging, eeuwig leven. De rijkdom van Zijn goedheid is onnaspeurlijk. O, de breedte van de liefde van Christus! Zal zulk een liefde als deze dan slechts de helft van ons hart bezitten? Zullen Jezus' wonderbaarlijke liefde en tedere zorg slechts een flauw antwoord en een trage erkenning krijgen? O mijn ziel, stem je hart tot een blij lied van dankzegging! Ga verheugd door de dag, want je bent geen verlaten zwerver, maar een geliefd kind, die door jouw God wordt bewaakt, verzorgd, voorzien en verdedigd.

Steun Ons

DELEN





« Vorige

Volgende »

25 september

Selecteer Datum ▼

