

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 24 augustus

Zonden en zorgen, breng ze bij de Heere

Het is goed voor ons wanneer gebeden met betrekking tot onze zorgen gepaard gaan met smeekbeden over onze zonden. Het is heilzaam wanneer wij, onder Gods hand, niet geheel in beslag worden genomen door onze zorgen en verdriet, maar ook onze overtredingen tegen God gedenken. Het is goed om zowel verdriet als zonde naar dezelfde plaats te brengen. Het was God waar David zijn verdriet bracht'; het was God waar David ook zijn zonde beleet. Let er wel op, dat wij onze zorgen tot God brengen. Zelfs je kleine zorgen kun je aan God toevertrouwen, want Hij telt de haren van je hoofd; ook je grote zorgen kun je aan Hem overlaten, want Hij houdt de oceaan in de holte van Zijn hand.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
24 augustus

 ▼

