

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 28 januari

Roepen bij angst

De verbeelding kan soms met zo'n kracht naar God opstijgen dat de vleugels van de adelaars er niet tegenop kunnen. Het kan soms zo sterk zijn dat we de Koning bijna in Zijn schoonheid en de hemel die heel ver weg is kunnen zien. Maar we kunnen ook op een andere manier een sterke verbeelding hebben, want het brengt ons ook wel eens naar beneden, naar de laagste vlaktes van de aarde. Maar toch verheug ik mij dan en denk ik aan één ding, dat ik kan roepen als deze verbeelding op mij afkomt. Zo is het met de christen. Als hij roept, is er hoop. Kun je je angsten aan de ketting leggen? Nee; maar de kracht van de Heilige Geest wel. Oh, Hij zal het doen! Hij doet het zeker op de jongste dag, Hij doet het zelfs op deze aarde.

Steun Ons

DELEN





[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

28 januari

Selecteer Datum ▼

