

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 2 augustus

Werp uw zorg op de Heere

Ongetwijfeld ben je beproefd met de verleiding om te vertrouwen op dingen die gezien worden, in plaats van alleen te rusten op de onzichtbare God. Christenen kijken vaak naar de mens voor hulp en raad, en ontsieren de edele eenvoud van hun vertrouwen op hun God. Ontmoet dit gedeelte het oog van een kind van God dat bezorgd is over tijdelijke dingen, dan zouden wij een poosje met hem redeneren. U vertrouwt op Jezus, en alleen op Jezus, voor uw redding; waarom bent u dan verontrust? “Vanwege mijn grote zorg.” Staat er niet geschreven, “Werp uw zorg op de Heere?” “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
2 augustus

 ▼

