

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 5 augustus

## Jezus, de Zoon des Mensen

Voortdurend gebruikte onze Meester de titel, de “Zoon des Mensen!” Als Hij het had gewild, zou hij altijd over Zichzelf hebben kunnen spreken als de Zoon van God, de Eeuwige Vader, de Wonderbare, de Raadsman, de Vredevorst; maar zie de nederigheid van Jezus! Hij geeft er de voorkeur aan zichzelf de Zoon des mensen te noemen. Laat ons een les van nederigheid leren van onze Verlosser. Jezus hield zo veel van de mensheid, dat het Hem behaagde haar te eren; en daar het een hoge eer is, ja, de grootste waardigheid van de mensheid, dat Jezus de Zoon des mensen is, is Hij gewoon deze naam te tonen, opdat Hij, als het ware, koninklijke sterren op de borst van de mensheid zou hangen, en de liefde Gods aan Abrahams zaad zou tonen.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

5 augustus

Selecteer Datum ▼

