

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 8 augustus

Welwillendheid is vreugde

De Heiland was “een Man van smarten”, maar iedere nadenkende geest heeft het feit ontdekt dat Hij diep in het binnenste van Zijn ziel een onuitputtelijke schatkamer van verfijnde en hemelse vreugde droeg. Van het gehele menselijke ras was er nooit een mens die een diepere, zuiverder, of meer blijvende vrede had dan onze Heere Jezus Christus. Zijn enorme welwillendheid moet Hem de diepst mogelijke vreugde hebben verschaft, want welwillendheid is vreugde. Er waren een paar opmerkelijke tijden waarin deze vreugde zich openbaarde. “Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde.”

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

8 augustus

Selecteer Datum ▼

