

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 9 augustus

## Houd mij vast, en ik zal veilig zijn

Houd mij vast, en ik zal veilig zijn.” Nadat je gebeden hebt, moet je ook waken; elke gedachte, woord en daad met heilige bezorgdheid bewaken. Stel jezelf niet onnodig bloot; maar als je wordt opgeroepen om je bloot te geven, als je wordt opgedragen om daarheen te gaan waar de pijlen vliegen, waag het dan nooit zonder je schild; want de duivel zal zich verheugen dat zijn uur van triomf is aangebroken, en zal je spoedig gewond door zijn pijlen doen neervallen. Al kan je niet gedood worden, gewond kan je wel zijn. “Wees nuchter, wees waakzaam; er kan gevaar dreigen in een uur waarin alles jou veilig lijkt.” Let daarom op je wegen, en waak in het gebed. Moge de Heilige Geest ons leiden op al onze wegen.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**9 augustus**

Selecteer Datum ▼

