

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 30 juli

Blijf dicht bij je beste Vriend

Wees niet tevreden met zo nu en dan een gesprek, maar probeer altijd Zijn gezelschap te behouden, want alleen in Zijn tegenwoordigheid heb je troost of veiligheid. Jezus moet voor ons geen Vriend zijn, die ons zo nu en dan oproept, maar één, met wie wij steeds wandelen. Je hebt een moeilijke weg voor je; zie toe, o reiziger naar de hemel, dat je niet op weg gaat zonder je Gids. Je moet door de vurige oven gaan; ga er niet in, tenzij je, evenals Sadrach, Mesach en Abednego, de Zoon van God tot je metgezel hebt. In elke toestand zul je Jezus nodig hebben. Blijf dicht bij je beste Vriend, en Hij zal je verkwikken en bemoedigen.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

30 juli

Selecteer Datum ▼

