

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 17 oktober

## Eén woord

Hij verscheen eerst aan Maria.” – Markus 16:9. Als we veel van Christus willen zien, laten we Hem dan dienen. Zeg mij wie het vaakst onder de banier van Zijn liefde zitten, en de diepste teugen drinken uit de beker van de gemeenschap, en ik ben er zeker van dat zij degenen zullen zijn die het meest geven, die het best dienen, en die het dichtst bij het bloedende hart van hun, lieve Heere blijven. Maar merk op hoe Christus zich openbaarde aan deze bedroefde – met een woord, “Maria.” Er was maar één woord in Zijn stem nodig, en meteen herkende zij Hem, en haar hart bewees Hem trouw door een ander woord, haar hart was te vol om meer te zeggen. Dat ene woord paste het best. Het betekende gehoorzaamheid. Ze zei: “Meester”.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

17 oktober

Selecteer Datum ▼

