

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 10 augustus

Zoon des mensen

Zoon des mensen” – telkens wanneer Hij die woorden uitsprak, legde Hij een stralenkrans om het hoofd van Adams kinderen. Jezus Christus noemde Zichzelf de Zoon des mensen om Zijn eenheid en sympathie met Zijn volk te benadrukken. Zo herinnert Hij ons eraan dat Hij iemand is die wij zonder vrees kunnen benaderen. Als mens kunnen wij al onze smarten en zorgen tot Hem brengen, want Hij kent ze uit ervaring; omdat Hij zelf geleden heeft als “Zoon des mensen”, is Hij in staat ons bij te staan en te troosten. Wees gegroet. Gij gezegende Jezus! Voor zover U steeds weer de zoete naam gebruikt die erkent dat U een broeder en een naaste verwant bent, is het voor ons een dierbaar teken van Uw genade, Uw nederigheid. Uw liefde.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
10 augustus

Selecteer Datum ▼

