

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 10 oktober

Echte rijkdom

Mocht het gebeuren dat je, in Gods voorzienigheid, en in je geweten een verlies lijdt, dan zul je ondervinden dat als de Heere je niet terugbetaalt in het zilver van aardse voorspoed, Hij Zijn belofte zal nakomen in het goud van geestelijke vreugde. Bedenk dat het leven van een mens niet bestaat in de overvloed van wat hij bezit. Een schuldloze ziel te bezitten, een hart te hebben dat vrij is van overtredingen, de gunst en de glimlach van God te hebben, is een grotere rijkdom dan de mijnen van Ophir zouden kunnen opleveren, of de handel van Tyrus zou kunnen winnen. Het is beter een kruidendiner te smaken waar liefde in is, dan een os die stilstaat en daarmee innerlijke onrust geeft. Een ons gewetensrust is een ton goud waard.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

10 oktober

Selecteer Datum ▼

