

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 17 juli

Zonden belijden tegenover God

Het is volkomen zeker dat zij die Christus gewassen heeft in Zijn kostbaar bloed, geen belijdenis van zonde behoeven af te leggen, als schuldigen of misdadigers, voor God de Rechter, want Christus heeft voor altijd al hun zonden weggenomen, zodat zij niet langer staan waar zij veroordeeld kunnen worden; maar nu zij kinderen geworden zijn, en als kinderen overtreden, zouden zij niet elke dag voor hun hemelse Vader moeten gaan en hun zonde belijden, en hun ongerechtigheid erkennen? De natuur leert ons dat het de plicht is van dwalende kinderen om hun aardse vader de zonden te belijden, en de genade van God in het hart leert ons dat wij, als christenen, dezelfde plicht hebben tegenover onze hemelse Vader.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

17 juli

Selecteer Datum ▼

