

DAGELIJKSE HULP

Dagelijkse Hulp | 24 december

Vertrouw Mij

Onze hemelse Vader trekt ons dikwijls met koorden van liefde. Hoe traag reageren wij op Zijn zachte roepen! Hij daagt ons uit een eenvoudiger geloof in Hem te oefenen; maar wij hebben nog niet het vertrouwen van Abraham bereikt; wij laten onze wereldse zorgen niet bij God achter. Ons magere geloof brengt magerheid in onze zielen; wij openen onze harten niet wijd, hoewel God beloofd heeft ze te vullen. Trekt Hij ons vandaag niet aan om Hem te vertrouwen? Horen wij Hem niet zeggen: “Kom, mijn kind, en vertrouw Mij. Het voorhangsel is gescheurd; treedt binnen in mijn tegenwoordigheid. Ik ben jouw volste vertrouwen waardig; werp je zorgen op mij. Schud het stof van je zorgen af, en trek je mooie kleren van vreugde aan.”

Steun Ons

DELEN

f

X



« Vorige
Volgende »
24 december

Selecteer Datum ▼

