

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 29 juni

Wees in geen ding bezorgd

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Fil. 4:6 en 7

Geen angst, maar gebed. Geen bezorgdheid, maar veel vreugdevolle gemeenschap met God. Breng je verlangens naar de Heere van je leven, de Beschermers van je ziel. Ga tot Hem met twee porties gebed, en één van welriekende lofprijzing. Bid niet twijfelend, maar dankbaar. Bedenk dat je krijgt wat je verlangt, dank God daarom voor Zijn genade.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

29 juni

Selecteer Datum ▼

