

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 2 juli

Een vriend die dichter bij je is dan een broeder

Vriendschap, hoewel zeer aangenaam en buitengewoon gezegend, is de oorzaak geweest van de grootste ellende voor de mensen, wanneer hij onwaardig en ontrouw was; want evenredig aan de mate waarin een goede vriend een zegen is, is een valse vriend vol bitterheid. “Een trouweloze vriend is scherper dan een addertand.” Het is fijn om op iemand te kunnen vertrouwen; maar o! hoe bitter om die steun te verliezen, en een pijnlijke val te maken als het gevolg van je vertrouwen. Salomo verklaart dat “er een vriend is die dichter bij je staat dan een broeder.” Die vriend, veronderstel ik, heeft hij nooit gevonden in de praal en ijdelheden van de wereld. Hij had ze allemaal uitgeprobeerd, maar hij vond ze leeg; hij al hun vreugden doorgemaakt.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

2 juli

Selecteer Datum ▼

