

DAGELIJKSE HULP

Dagelijkse Hulp | 4 november

Want Gij zijt mijn kracht

Want Gij zijt mijn kracht.” Wat een onuitsprekelijke zoetheid is er in deze paar woorden te vinden! Hoe vreugdevol kunnen wij de beproevingen tegemoet treden, en hoe blijmoedig kunnen wij het lijden doorstaan, wanneer wij ons kunnen vasthouden aan hemelse kracht. Het is een gelukkig mens die zo'n weergaloze kracht aan zijn zijde heeft. Onze eigen kracht zou van weinig nut zijn wanneer wij in de netten van onedele sluwheid verstrikt raken, maar de kracht van de Heere is altijd beschikbaar; wij hoeven haar slechts aan te roepen, en wij zullen haar nabij vinden. Als wij door geloof alleen afhankelijk zijn van de kracht van de machtige God van Israël, mogen wij ons heilige vertrouwen gebruiken als een pleidooi in de smeekbede.

Steun Ons

DELEN

f

X



« Vorige
Volgende »
4 november

Selecteer Datum ▼

