

# DAGELIJKSE HULP

Dagelijkse Hulp | 12 november

## De Heere kan Zijn kinderen niet vergeten

De boog zal in de wolk te zien zijn, en ik zal er naar kijken, opdat ik het eeuwige verbond gedenk. O, het is niet mijn gedenken aan God, het is Gods gedenken aan mij, dat de grond van mijn veiligheid is; het is niet mijn vastgrijpen aan Zijn verbond, maar het vastgrijpen van Zijn verbond aan mij. Ere zij God! Alle bolwerken van het heil zijn beveiligd door goddelijke macht, en zelfs de kleine torens, waarvan wij ons kunnen voorstellen dat zij aan de mens zouden zijn overgelaten, worden bewaakt door almachtige kracht. Zelfs de herinnering aan het verbond is niet overgelaten aan ons geheugen, want wij zouden het kunnen vergeten; maar onze Heere kan de heiligen niet vergeten, die Hij in Zijn handpalmen heeft gegraveerd.

**Steun Ons**

DELEN

**f**

**X**



**« Vorige**  
**Volgende »**  
**12 november**

Selecteer Datum ▼

