

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 9 juli

Jezus wenkt om te komen

Het is waar dat ik zwak ben in geloof en geneigd ben te vallen, maar juist mijn zwakheid is de reden waarom ik altijd daar moet zijn waar Gij Uw kudde voedt, opdat ik gesterkt en in veiligheid bewaard mag worden aan de rustige wateren. Waarom zou ik opzij gaan? Er is geen reden waarom ik dat zou moeten doen, maar er zijn duizend redenen waarom ik dat niet zou moeten doen, want Jezus wenkt mij om te komen. Als Hij zich een beetje terugtrekt, is dat alleen maar om mij Zijn aanwezigheid meer te laten waarderen. Nu ik bedroefd en benauwd ben omdat ik van Hem weg ben, zal Hij mij weer leiden naar dat beschutte hoekje waar de lammeren van Zijn kudde beschut zijn tegen de brandende zon.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

9 juli

Selecteer Datum ▼

