

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 22 juli

## God denkt nog steeds aan jou

Wanneer God Zijn kerk het meest lijkt te verlaten, denkt Hij toch in liefde aan haar. De geschiedenis toont ons dat wanneer God een roede gebruikt om Zijn dienaar te kastijden, Hij die daarna altijd breekt, alsof Hij de roede verafschuwde die Zijn kinderen pijn bezorgde. Zoals een vader zijn kinderen vergeeft, zo vergeeft de Heere hen die Hem vrezen. Zijn slagen zijn geen bewijs van gebrek aan liefde. Je bent misschien bang dat de Heere aan je voorbij is gegaan, maar dat is niet zo: Hij Die de sterren telt en ze bij hun namen noemt, loopt niet het gevaar Zijn eigen kinderen te vergeten. Hij kent jou zo goed alsof je het enige schepsel was dat Hij ooit maakte, of de enige heilige die Hij ooit liefhad. Ga tot Hem en heb vrede.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

22 juli

Selecteer Datum ▼

