

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 20 juli

Neem je kruis op

Je hoeft je eigen kruis niet te maken, jouw kruis is voor je bereid en aangewezen door goddelijke liefde, en je moet het blijmoedig aanvaarden. Deze dag vraagt Jezus je om je schouder te onderwerpen aan Zijn gemakkelijk juk. Jezus was een kruisdrager; Hij leidt jou de weg op het pad van verdriet. Je kunt je toch geen betere gids wensen! En als Hij een kruis draagt, welke nobeler last zou je dan kunnen wensen? De weg van het kruis is een veilige weg; vrees niet om zijn doornige paden te betreden. Het is een houten kruis, en een mens kan het dragen, want de Man van Smarten heeft de last beproefd. Neem je kruis op, en door de kracht van de Geest van God zul je het spoedig liefhebben.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

20 juli

Selecteer Datum ▼

