

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 18 juni

Koester de liefde voor de Heere Jezus

Blijf bij ons, want de dag is reeds voorbij. Geliefden, denk aan wat je gehoord hebt van je Heere Jezus, en wat Hij voor je gedaan heeft; maak je hart tot een gouden kruik met manna om de gedachtenis te bewaren van het hemelse brood waarmee jij je in voorbije dagen gevoed hebt. Laat je geheugen alles koesteren wat je van Christus hebt gevoeld, gekend of geloofd hebt, en laat dan je dierbare genegenheid Hem voor altijd vasthouden. Heb de Persoon van de Heere lief! Breng de albasten kist van je hart te voorschijn, ook al is hij gebroken, en laat al de kostbare zalf van je liefde stromen op Zijn doorboorde voeten.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

18 juni

 ▼

