

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 22 juni

Bidt, dat gij niet in verzoeking komt

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

Wat ons geleerd is te zoeken of te mijden in het gebed, moeten wij evenzeer nastreven of vermijden in onze daden. Zeer ernstig moeten wij daarom verzoeking vermijden, en trachten om behoedzaam op het pad der gehoorzaamheid te wandelen. Wij moeten niet het struikgewas ingaan op zoek naar de leeuw. Deze leeuw kan ons pad kruisen, of op ons springen vanuit het struikgewas; maar wij hebben niets te maken met op hem te jagen. Wie hem tegenkomt, ook al wint hij, zal bevinden dat het een zware strijd is. Laat de christen bidden dat hem de ontmoeting bespaard mag blijven. Onze Verlosser, die ervaring had met wat verzoeking betekende, vermaande Zijn discipelen op deze wijze ernstig: "Bidt, dat gij niet in verzoeking komt."

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

22 juni

Selecteer Datum ▼

