

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 30 juni

## Draag er zorg voor de Heere te behagen

*Als de HEERE behagen scheidt in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. Spr. 16:7*

Ik moet er op letten dat mijn wegen de Heere behagen. Zelfs dan zal ik vijanden hebben; en misschien des te zekerder omdat ik geprobeerd heb te doen wat juist is. Maar wat een belofte is dit! De Heere zal er voor zorgen dat de toorn van de mensen Hem doen loven, en die doen afnemen, zodat die mij niet zal benauwen. Wanneer ik de dood ontmoet, die de laatste vijand wordt genoemd, bid ik dat ik in vrede mag zijn. Laat mijn grootste zorg zijn om de Heere in alle dingen te behagen.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

30 juni

Selecteer Datum ▼

