

# DAGELIJKSE HULP

Dagelijkse Hulp | 28 november

## Open je deur voor Mij

We zijn geen van allen zo wakker als we zouden moeten zijn. Met een vergankelijke wereld om ons heen, is slapen verkeerd. O, dat wij voor altijd de bank van gemak mogen verlaten, en met vlamme fakkels mogen uitgaan om de komende Bruidegom te ontmoeten! Mijn hart wordt wakker. Dit is een gelukkig teken. Het leven is er niet uit, al wordt het droevig onderdrukt. Wanneer ons vernieuwde hart worstelt tegen onze natuurlijke slaperigheid, moeten wij soevereine genade dankbaar zijn dat zij een beetje levenskracht bewaart in het lichaam van deze dood. Jezus zal onze harten horen, zal onze harten helpen, zal onze harten bezoeken; want de stem van het wakkere hart is werkelijk de stem van onze Geliefde, Die zegt: "Open je deur voor Mij." Heilige ijver zal zeker de deur openen.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige

Volgende »

**28 november**

Selecteer Datum ▼

