

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 21 juni

## Een echte vriend blijft je trouw

Als iemand trouw blijft aan ons terwijl wij fouten maken is dat een zeker teken van trouw van deze vriend. Je kunt vertrouwen op die mens die je op een vriendelijke en attente manier over je fouten zal vertellen. Geef mij als vriend een man die recht in mijn gezicht eerlijk over mij zal spreken; die het niet eerst aan de ene buurman zal vertellen en dan aan de andere, maar die rechtstreeks naar mijn huis zal komen en zeggen: "Ik voel dat er iets mis is met jou, mijn broeder, dat ik je moet vertellen." Die man is een echte vriend; hij heeft bewezen dat hij dat is; want we krijgen nooit lof als we mensen over hun fouten vertellen; we riskeren eerder hun afkeer; een mens zal je er soms voor bedanken, maar vaak mag hij je niet meer.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**21 juni**

Selecteer Datum ▼

