

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 11 juni

Bijbel lezen

Wij zijn niet veeleisend wanneer wij eisen dat ieder “oprecht mens” de Bijbel voor zichzelf leest. Bij het toetsen van een boek, dat beweert de openbaring van Gods gedachten te zijn, zullen wij onwaardig handelen als wij op anderen vertrouwen, wie zij ook mogen zijn. Informatie uit de tweede hand mist zekerheid en levendigheid; een persoonlijk onderzoek is veel bevredigender en heilzamer. Vele andere boeken zijn warm aanbevolen door hun lezers; maar wij zijn nog nooit een ander boek tegengekomen dat zo vaak enthousiasme en zo’n toegewijde genegenheid heeft afgedwongen als de Bijbel; noch hebben wij gehoord van een boek dat aan zo vele en zo verschillende doeleinden beantwoordt in verband met het leven van de mensen.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

11 juni

Selecteer Datum ▼

