

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 3 december

## Geef niet op

Velen vinden in het wachten op de Heere een onmiddellijke vreugde, maar dit is niet bij iedereen het geval. Een dieper besef van zonde kan aan jou gegeven worden in plaats van een besef van vergiffenis, en in zo'n geval zul jij geduld nodig hebben om de zware slag te dragen. Ach, arm hart, al slaat en kneust Christus je, of doodt Hij je zelfs, vertrouw Hem; al geeft Hij jou een boos woord, geloof in de liefde van Zijn hart. Geef niet op, ik smeeek het je, om mijn Meester te zoeken of te vertrouwen omdat jij nog niet de bewuste vreugde hebt verkregen waarnaar jij verlangt. Werp jezelf op Hem, en blijf volhardend vertrouwen, zelfs als jij nog niet blijmoedig kan hopen.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige

Volgende »

3 december

Selecteer Datum ▼

