

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 14 december

Wees waakzaam

Wanneer is de Christen het meest vatbaar voor slaap? Is het niet wanneer zijn wereldlijke omstandigheden voorspoedig zijn? Heb jij dat niet ondervonden? Toen je dagelijks moeilijkheden had om naar de troon der genade te brengen, was je toen niet waakzamer dan nu? Een andere gevaarlijke tijd is wanneer alles aangenaam gaat in geestelijke zaken. Er is geen verzoeking half zo gevaarlijk als niet verzocht te worden. De benauwde ziel slaapt niet; het is nadat wij in vredig vertrouwen en volle zekerheid zijn gekomen, dat wij in gevaar komen om te sluimeren. De discipelen vielen in slaap nadat zij Jezus op de bergtop verheerlijkt hadden gezien. Wees op je hoede, blijde Christen; wees zo gelukkig als je wilt, maar wees waakzaam.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
14 december

 ▼

