

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 20 november

## Geen afstand meer

De bedeling van het oude verbond was die van de afstand. Toen God aan Zijn dienaar Mozes verscheen, zei Hij: “Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten” en toen Hij Zich op de berg Sinai openbaarde aan Zijn eigen uitverkoren en afgezonderd volk, was een van de eerste bevelen: “U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg“. Toen het Evangelie kwam, werden wij op geheel andere voet geplaatst. Het woord “Ga” werd verwisseld voor “Kom”, afstand maakte plaats voor nabijheid, en wij die voorheen veraf waren, werden nabij gemaakt door het bloed van Jezus Christus. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige

Volgende »

**20 november**

Selecteer Datum ▼

