

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 15 mei

In de nacht van verdriet

Als Christus op het ene moment uitnemender is dan op het andere, dan is het zeker in “de bewolkte en donkere dagen”. Wij kunnen nooit zo goed de ware aard van Christus’ liefde zien als in de nacht van verdriet. Christus in de kerker, Christus op het ziekbed, Christus in armoede, is inderdaad Christus voor een geheiligd mens. Geen visioen van Christus Jezus is zo waarlijk een openbaring als dat wat gezien wordt in het Patmos van lijden. Dit bewijst Hij aan Zijn geliefden, niet door louter woorden van belofte, maar door werkelijke daden van genegenheid. Zoals ons lijden overvloedig is, zo doet Hij onze vertroosting overvloedig zijn.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

15 mei

Selecteer Datum ▼

