

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 30 december

## Doorgrond mij, o God

Christus verschijnt als een Herder voor Zijn eigen schapen, niet voor anderen. Zodra Hij verschijnt, nemen Zijn eigen schapen Hem waar – zij vertrouwen Hem, zij zijn bereid Hem te volgen; Hij kent hen, en zij kennen Hem – er is een wederzijdse kennis – er is een voortdurende verbinding tussen hen. Dus het ene teken, het zekere teken, het onfeilbare teken van wedergeboorte en aanneming is een hartelijk geloof in de aangewezen Verlosser. Lezer, twijfel jij, ben jij er niet zeker van of je het geheime merkteken van Gods kinderen draagt? Laat dan geen uur voorbij gaan voordat je gezegd hebt: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige

Volgende »

**30 december**

Selecteer Datum ▼

