

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 16 december

Heere, open mijn ogen

En hun ogen werden gesloten, opdat zij Hem niet zouden kennen. Lukas 24:16. De discipelen hadden Zijn stem zo vaak gehoord, en zo vaak naar dat ontsierde gelaat gestaard, dat het wonderbaarlijk is dat ze Hem niet herkenden. Maar is het zo ook niet met jou? Je hebt Jezus de laatste tijd niet gezien. Je bent aan Zijn tafel geweest, en je hebt Hem daar niet ontmoet. Je verkeerd vandaag in een duistere nood, en hoewel Hij duidelijk zegt, “Ik ben het, vrees niet, kun je Hem maar niet onderscheiden. Lief kind van God, verkeer je in deze toestand? Alleen het geloof kan ons Jezus laten zien. Maak dit tot jouw gebed: “Heere, open U mijn ogen, zodat ik mijn Verlosser dicht bij mij kan zien.”

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
16 december

Selecteer Datum ▼

