

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 10 januari

Eeuwige liefde

Weet je niet dat God een eeuwig zelf-bestaand Wezen is; dat wil zeggen dat als Hij nu liefheeft, wij in feite zeggen dat Hij altijd heeft liefgehad, want met God is er geen verleden en kan er geen toekomst zijn. Wat we verleden, heden en toekomst noemen, verpakt Hij in één eeuwig oneindigheid. En als je zegt dat Hij nu van je houdt, dan zeg je dat Hij je gisteren ook heeft liefgehad; Hij heeft liefgehad in de voorbije eeuwigheid; en Hij zal je voor altijd liefhebben; want nu is bij God verleden, heden en toekomst. De liefde van Christus is de zon en onze liefde is het maanlicht, dat we kunnen geven omdat de zon naar ons heeft geschenen.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

10 januari

Selecteer Datum ▼

