

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 23 mei

De volmaakte Mens

Een duidelijk bewijs van de Goddelijke oorsprong van de Schrift wordt geleverd door het beeld van de volmaakte Mens. Jezus is zondeloos in gedachten, woorden en daden; Zijn vijanden zijn niet in staat om in Hem een fout te vinden, noch in overdaad, noch in gebrek. Nergens anders in de wereld hebben wij zo'n ander beeld van de mens; het zou overbodig zijn te zeggen dat wij nergens zo'n andere mens aantreffen. Jezus is uniek; Hij is origineel, met geheel eigen karaktertrekken, maar zonder enige afwijking van de rechte lijn der rechtschapenheid. Hij is geen kluizenaar, wiens karakter weinig relaties zou hebben, en daarom weinig beproevingen, maar een die leeft in het felle licht van een Koning onder de mensen, die op duizend manieren met de wereld in relatie komt.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

23 mei

Selecteer Datum ▼

