

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 4 mei

## Vrucht na zielsverdriet

Het wordt vaak opgemerkt dat onze voorgangers na een tijd van zielsverdriet meer begaafd zijn om een woord te spreken, en dat hun preken innemender zijn: dit is te verklaren door de zoete invloed van verdriet wanneer het geheiligd is door de Heilige Geest. Gezegende Verlosser, wij verheugen ons in Uw liefde, en Uw tegenwoordigheid is het licht van onze vreugde; maar als Uw korte terugtrekkingen ons bekwaam maakt om U te verheerlijken zodat Uw kinderen worden bemoedigd, danken wij U dat U ons verlaat; als wij U 's nachts zoeken, zal het ons enigszins opbeuren dat Gij ons zegent wanneer Gij Uw rijkste zegen wegneemt.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**4 mei**

Selecteer Datum ▼

