

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 10 mei

## Liefde zoekt liefde

Alleen liefde zoekt liefde. Als ik de liefde van een ander begeer, kan dat alleen zijn omdat ik zelf liefde voor hem heb. Wij geven er niet om bemind te worden door hen die wij niet beminnen. Het zou eerder een verlegenheid dan een voordeel zijn om liefde te ontvangen van hen aan wie wij die niet zouden teruggeven. Wanneer God menselijke liefde vraagt, is dat omdat God liefde is. Wat ook onze gesteltenis of gevoelens zijn, het hart van Jezus is vol liefde – liefde die niet veroorzaakt is door ons goede gedrag, en die niet verminderd is door onze dwaasheden – liefde die even zeker is in de nacht van duisternis als in de helderheid van de dag van vreugde.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

10 mei

Selecteer Datum ▼

