

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 4 april

Wie de naam van de Heere aanroept

Het gebed is de zekere voorloper van de verlossing. Zondaar, je kunt niet bidden en verloren gaan; bidden en verloren gaan zijn twee dingen die nooit samengaan. Ik vraag je niet wat je gebed is; het kan een zucht zijn, het kan een traan zijn, maar als het een gebed is uit het diepste van je hart zul je zalig worden; als je vanuit je hart hebt geleerd te bidden: “*Het gebed is de adem van God in de mens, die terugkeert vanwaar hij kwam*” kun je niet verloren gaan, want Gods adem is in je. “Wie de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden.”

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

4 april

Selecteer Datum ▼

