

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 5 april

Strijden onder Zijn banier

Laat je inspanningen niet eindigen in tranen, louter wenen zal niets doen zonder inspanning. Sta op; jij die een stem en macht hebt om deze te gebruiken, gaat heen en predik het Evangelie, predik het in elke straat en laan van deze grote stad; jij die rijkdom hebt, gaat heen en besteedt het voor de armen, en zieken, en behoeftigen, en stervenden, aan hen die niet zijn onderwezen, de onverlichte; Jij, die tijd hebt, gaat heen en besteedt die aan goede daden; jij, die kracht hebt in het gebed, gaat heen en bidt; – ieder naar zijn post, ieder naar zijn wapen in deze dag van strijd; Strijd vandaag nog voor God en voor Zijn waarheid; voor God en voor het recht; laat ieder van ons, die de Heere kent, trachten te strijden onder Zijn banier!

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

5 april

Selecteer Datum ▼

