

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 22 maart

God heeft je lief tot in eeuwigheid

Heb je ooit gedacht aan de liefde, die Christus je zal tonen, wanneer Hij je zonder vlek of smet zal voorstellen voor de troon van Zijn Vader? Welnu, sta stil en bedenk dat Hij je op dit uur even liefheeft als Hij je dan zal liefhebben; want Hij zal voor eeuwig Dezelfde zijn als vandaag, en Hij is vandaag Dezelfde als Hij voor eeuwig zal zijn. “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad” en een hogere graad van liefde kunnen wij ons niet voorstellen. De Vader heeft Zijn Zoon oneindig lief, en zo ook vandaag, gelovige, heeft de Zoon van God jou lief.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

22 maart

Selecteer Datum ▼

