

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 26 december

Een vergeven ziel

Wat is er gelukkiger dan een vergeven ziel te hebben? Mijn ziel draagt al haar krachten op aan Hem Die, door Zijn liefde, mijn Borg is geworden, en voor mij verlossing heeft bewerkt door Zijn bloed! Wat een rijkdom aan genade toont de vrije vergeving! Vergeven te zijn, volledig vergeven, genadig vergeven, voor eeuwig vergeven te zijn! Hier is een veelheid van wonderen; en als ik denk aan hoe groot mijn zonden waren, hoe dierbaar de kostbare druppels waren die mij daarvan reinigden, ben ik in een wirwar van verwondering en aanbiddende genegenheid. Ik buig voor de troon die mij vrijspreekt; ik omklem het kruis dat mij bevrijdt; ik dien voortaan de vleesgeworden God, door Wie ik vandaag een vergeven ziel ben.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
26 december

Selecteer Datum ▼

