

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 23 maart

Niet ver van huis

O kinderen van God, de dood heeft zijn angel verloren. Het is zoet om te sterven en aan de borst van Christus te liggen, waar je ziel uit je lichaam wordt gekust door de lippen van goddelijke liefde. En jij, die vrienden verloren hebt, of die misschien een naaste moet missen, treur niet als zij die zonder hoop zijn. Wat een zoete gedachte brengt de dood van Christus ons over hen die ontslapen zijn! Zij zijn heengegaan, mijn broeders; maar weet je ook hoe ver zij zijn gegaan? De afstand tussen de verheerlijkte geesten in de hemel en de strijdende heiligen op aarde lijkt groot, maar dat is niet zo. Wij zijn niet ver van huis.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

23 maart

Selecteer Datum ▼

