

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 17 januari

De wonderbaarlijke spiegel

Ik kan naar schoonheid kijken, terwijl ikzelf misvormd ben. Ik kan het licht bewonderen, en zelf in de duisternis wonen; maar als het licht van Gods aangezicht op mij schijnt, zal ik worden als Hem; de contouren van Zijn gelaat zullen mij omvatten. en de grote lijnen van Zijn eigenschappen zullen de mijne zijn. O, wonderbaarlijk glas, dat de toeschouwer zo mooi maakt. Oh, bewonderenswaardige spiegel, die niet zichzelf reflecteert met zijn onvolkomenheden, maar een volmaakt beeld geeft aan degenen die niet volmaakt zijn. Als je voortdurend je hartstocht, je leven, ja alles van de Heilige Geest ontvangt, dan zie je God en Jezus van aangezicht tot aangezicht.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

17 januari

Selecteer Datum ▼

